



**THỨ NĂM 11-10-2018**

**Số 46/2018**

**SUY NIỆM  
TIN MỪNG  
CHÚA NHẬT**

\*

**Ngày 14-10-2018**

**Chúa nhật 28 Thường niên**

**Được gấp trăm**

**LỜI CHÚA: Mc 10,17-30**

Hôm ấy, Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hắn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ”. Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Các ông lại càng sững sốt hơn nữa và nói với nhau: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì

(xem tiếp trang 2)

**Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng  
Giám mục về giới trẻ**



VATICAN – Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục ngày 3/10/2018 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn nhủ các giám mục đừng để cho mình bị chết ngạt vì “các tiên tri báo họa cũng như những giới hạn, sai lầm và tội lỗi của mình”. Người trẻ xin chúng ta đừng để họ “rơi vào tay những kẻ kinh doanh sự chết”.

Đức Thánh Cha đã khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ thứ XV với chủ đề “Người trẻ, đức tin, và sự phân định ơn gọi” với lời kêu gọi các giám mục hãy đề phòng, đừng để “rơi vào thái độ duy luân lý hay ưu túyền” khi bàn về các nhu cầu của giới trẻ ngày nay.

Đức Thánh Cha cũng xin các Nghị phụ hãy chân thành lắng nghe nhau “trong chân thành và cầu nguyện, cố gắng hết sức tránh những định kiến và điều kiện”.

Đức Thánh Cha nói rằng các giám mục cần tìm cách “hiệp thông với những hoàn cảnh đa dạng mà Dân Chúa đang trải qua”, điều đó giúp các

(xem tiếp trang 3)

**Giải Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho  
Denis Mukwege và Nadia Murad**

Ngày 5-10, Ủy ban Giải Nobel của Na Uy đã thông báo Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2018 được trao cho bác sĩ Denis Mukwege (63 tuổi) và cô Nadia Murad (25 tuổi) “vì những nỗ lực nhằm chấm dứt việc sử dụng bạo lực tình dục làm vũ khí chiến tranh”, theo bà Berit Reiss-Andersen, Chủ tịch Ủy ban Nobel.

Denis Mukwege - bác sĩ phụ khoa người Congo và cô Nadia Murad, người Irak sắc tộc Yazidi, đều đã trải qua những nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Denis Mukwege là người đã cống hiến đời mình để bảo vệ các nạn nhân của bạo lực tình dục trong thời chiến. Nadia Murad là nhân chứng thuật lại những hành vi ngược đãi đối với cô và nhiều người khác”, bà Reiss-Andersen nhấn mạnh.

**Nadia Murad: tôi sẽ là người cuối cùng**

Cũng như hàng ngàn bé gái và phụ nữ trong cộng đồng của mình, cô gái trẻ Nadia Murad bị nhóm thánh chiến tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt



làm nô lệ tình dục vào năm 2014: ngày 03 tháng Tám năm đó, cô bị bắt đi khỏi làng Kocho của mình, ở miền Bắc Irak. Bị đưa đi cùng với hai người chị em của mình đến Mosul, cô là nạn nhân của mọi thứ lạm dụng, cho đến khi bị bán làm nô lệ nhiều lần. Ba tháng sau, cô trốn thoát, nhưng vô cùng đau khổ khi biết được sáu người anh em và mẹ của cô đã bị IS giết chết.

Từ khi trốn thoát, Nadia Murad đã dũng cảm lên án những hành động tàn bạo đối với phụ nữ. Năm 2016,

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”.

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau”.

### SUY NIỆM

Khi đọc bài Tin Mừng trên đây ta nếm được nỗi buồn của Đức Giêsu và của anh nhà giàu. Đức Giêsu buồn vì bị từ chối bởi người mà mình yêu mến, Anh kia buồn vì có sự rạn nứt nơi bản thân. Anh đã phấn khởi gặp Chúa, rồi ra đi đầy muộn phiền. Thầy Giêsu đời anh đúng điều anh muốn giữ lại, vì của cải vốn là chỗ dựa của đời anh. Anh sẵn sàng làm mọi điều Thầy đòi hỏi, trừ việc bỏ chỗ dựa này. Bây giờ anh thấy rõ hơn mình nô lệ cho điều gì. Tiếc thay anh không có can đảm ra khỏi sự nô lệ này dù anh vẫn khát khao sự sống đời đời. Bi kịch của anh cũng là của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng từng bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo ghì của vật chất. Của cải vật chất có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tôi làm chủ nó, nhưng sau đó nó lại làm chủ tôi và trở thành thịt xương mà tôi không thể dứt bỏ. Không chắc người giàu này sẽ bị luận phạt, nhưng chắc chắn anh ta khó hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến với người dám sống theo ý Chúa.

Người có của khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Vào thời Đức Giêsu, giàu có được coi là một phúc lành. Vậy mà Ngài lại coi đây là một cản trở nguy hiểm. Của cải dễ làm người ta khép kín trước Thiên Chúa và nỡ tâm chàng lén quyền lợi anh em. Tệ nạn tham nhũng, hối lộ ở Châu Á là một thí dụ về nguy hiểm của tiền bạc. Đức Giêsu và các môn đệ đã sống nghèo, sống như những người lữ hành, không chỗ dựa, để tin

(xem tiếp trang 3)

## Dự thính viên trẻ nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục: “Niềm say mê mang lại ý nghĩa là niềm say mê Thiên Chúa”



VATICAN – Anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, 21 tuổi, tham gia Thượng Hội đồng Giám mục với tư cách dự thính, đã trả lời câu hỏi trên tại một cuộc họp báo do Phòng Báo chí Tòa thánh tổ chức vào lúc 13g30 thứ Năm 4/10. Chủ trì cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Toà Thánh Paolo Ruffini đã thông báo cho các phóng viên về các đề tài được đề cập trong phiên họp buổi sáng của Thượng Hội đồng Giám mục về “Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” – khai mạc vào sáng thứ Tư 3/10.

Cùng phát biểu trong cuộc họp báo với Bộ trưởng và thành viên trẻ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục là Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke; giáo sư Chiara Giaccardi, cộng tác viên của vị thư ký đặc biệt, giảng viên môn xã hội học, văn hoá và truyền thông tại Đại học Công giáo Milano, Italia; và Đức giám mục Carlos José Tissera, giám mục giáo phận Quilmes, Argentina, Nghị phụ của Thượng Hội đồng.

Anh Minh Trí bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đến Roma, niềm vinh dự được tham gia Thượng Hội đồng Giám mục, và “lòng biết ơn Chúa” vì được tham dự sự kiện này.

Anh Minh Trí đã nói về ý nghĩa của niềm say mê và người trẻ ở khắp nơi được điều hướng “đi tìm niềm đam mê của mình” như thế nào qua internet, qua YouTube, các tạp chí, v.v...

Anh nói: “Đây là một xu hướng nổi trội, đặc biệt là ở Việt Nam”. Mặc dù vậy, anh than phiền rằng ngày nay có rất nhiều người phải đấu tranh để tìm ra niềm say mê và sống hạnh phúc. Anh nhận định rằng người ta thường ở giữa hai thái cực:

hoặc không tìm thấy niềm say mê – hoặc có niềm say mê sai lầm.

Anh thừa nhận đôi khi các giám mục khó hiểu được người trẻ, và anh ca ngợi các ngài đã cố gắng lắng nghe và đồng hành với giới trẻ.

Anh cũng nhìn nhận rằng Giáo hội có thể linh hoạt, thích ứng và làm việc để tìm ra các giải pháp, nhưng ở trung tâm của mọi sự là “Chúa Thánh Thần và đức tin”.

“Đó là niềm say mê Thiên Chúa”, anh nói, niềm say mê làm thỏa mãn tất cả.

*Chúa Giêsu, Đức Maria là những người trẻ*

Ông Paolo Ruffini thông tin cho các phóng viên rằng các đề tài “Vai trò của gia đình trong việc truyền thông đức tin” và “Giáo hội phải đáng tin đối với người trẻ ra sao”, đã được đề cập trong ngày đầu tiên của Thượng Hội đồng.

Vị Bộ trưởng cũng cho biết các cuộc thảo luận rất tự do và cởi mở giữa tất cả các Nghị phụ và những người trẻ hiện diện. Một bạn trẻ nữ phát biểu đầu tiên trong phiên họp buổi sáng là người đang theo đuổi ơn gọi và sắp trở thành nữ tu. Bài phát biểu của cô xoay quanh việc làm thế nào người trẻ ở khắp nơi, qua các nền văn hóa, mong muốn được lắng nghe như họ đang là và ở nơi họ đang ở.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của người trẻ, vị Bộ trưởng nhắc nhở: “Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng là những người trẻ.”

### Giáo hội phải đáng tin

Ông Paolo Ruffini và mọi người đều thừa nhận rằng Giáo hội cần tỏ ra khả tín trong mắt của người trẻ. Dù các bài phát biểu không nói nhiều đến những vụ bê bối trong Giáo hội, nhưng điều đó đã được nêu ra trong nhiều phát biểu khác hoặc đã được gián tiếp đề cập, đồng thời nhấn mạnh rằng Giáo hội phải lấy lại uy tín vốn có của mình.

Trả lời câu hỏi tại sao không nêu tên của những người phát biểu, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh bày tỏ:

(xem tiếp trang 4)

## **Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ**

ngài “tránh được sự quyến rũ của các ý thức hệ trùu tượng vốn chẳng bao giờ chạm vào thực tế của con người”. “Niềm hy vọng thách đố chúng ta, thúc đẩy chúng ta và phá vỡ chủ nghĩa tuân thủ vốn chủ trương rằng ‘cứ phải làm như thế này’. Niềm hy vọng đòi hỏi chúng ta đứng lên để nhìn thẳng vào cặp mắt của người trẻ và xem xét hoàn cảnh của họ”.

Đây là Thượng Hội đồng thứ ba trong thời gian 5 năm Đức Thánh Cha Phanxicô thi hành sứ vụ Phêrô, hai Thượng Hội đồng trước được tổ chức vào các năm 2014 và 2015, bàn về các vấn đề của đời sống gia đình. Thượng Hội đồng giám mục năm 2018 đã có một thời gian dài chuẩn bị, bao gồm hai cuộc gặp gỡ Tiên Thương Hội đồng của người trẻ ở Roma và việc phổ biến một bản câu hỏi trực tuyến dành cho giới trẻ trên toàn thế giới về những vấn đề quan trọng đối với họ.

Có 34 người trẻ tham dự Thượng Hội đồng với tư cách chuyên gia hoặc dự thí sinh viên, họ có thể tham gia thảo luận nhưng không được bỏ phiếu về tài liệu cuối cùng.

Đặc biệt, Thượng Hội đồng Giám mục này có sự tham dự của 2 giám mục ở Trung Hoa đại lục. Đây là lần đầu tiên các giám mục của Giáo hội tại Trung Quốc tham dự Thượng Hội đồng Giám mục kể từ sau năm 1967, nhờ vào “thỏa thuận tạm thời” giữa Vatican và Bắc Kinh mới được ký kết vào ngày 22/9 vừa qua. Thỏa thuận này kết thúc cuộc tranh chấp kéo dài nhiều thập niên về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc tên hai giám mục này: Đức cha Giuse Quách Kim Tài - giáo phận Thừa Đức; Đức cha Gioan Baotixita Dương Hiểu Đình - giáo phận Diên An - và nói rằng “sự hiệp thông của tất cả hàng giám mục Trung Quốc với Người kế vị Thánh Phêrô trở nên hữu hình hơn nhờ sự hiện diện của hai Đức cha”.

Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục rằng những người trẻ “sẽ có khả năng ngôn sứ và tầm nhìn nếu chúng ta, những người lớn, biết mơ ước và thông truyền những ước mơ và niềm hy vọng mà chúng ta hằng ấp ú”.

Đức Thánh Cha nguyện xin Chúa Thánh Thần “ban ơn cho chúng ta để

trở thành những Nghị phụ được xức dầu bằng ơn ước mơ và hy vọng”.

“Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn trở nên một ký ức chuyên cần, sống động và hiệu quả, không để cho ký ức ấy bị mai một khi chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ sau, hay bị nghiền nát bởi các tiên tri báo họa và tai ương, hoặc bởi những thiếu sót, sai lầm và tội lỗi của chính chúng ta”.

Phiên đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục bắt đầu nhóm họp vào chiều thứ Tư 3 tháng 10, trong đó Đức Thánh Cha Phanxicô có bài diễn văn với các thành viên tham dự. Các phiên họp chung dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong khoảng hai tuần, sau đó sẽ chia thành các nhóm nhỏ theo các ngôn ngữ để thảo luận. Tham gia Thượng Hội đồng Giám mục Khoa Thường lệ thứ XV gồm 50 hồng y, 145 giám mục và tổng giám mục, 37 giám mục phụ tá, cùng với 10 linh mục và tu huynh thuộc các dòng tu.

Kết thúc bài giảng trong Thánh lễ khai mạc, Đức Thánh Cha nhắc lại diễn văn bế mạc Công đồng chung Vatican II (1962-65), là những lời nói với người trẻ - mà vào lúc đó, “nhiều người trong chúng ta đây hãy còn trẻ hay đang chập chững bước vào con đường dâng hiến” - và nói với các Nghị phụ rằng những lời ấy “sẽ giúp chúng ta rất nhiều” nếu chúng ta đọc lại dưới ánh sáng của câu thơ sau đây của nhà thơ người Đức thế kỷ 19, Friedrich Hildnerlin: “Mong sao người lớn biết giữ lời đã hứa khi còn trẻ”.

Trong Diễn văn bế mạc Công đồng chung Vatican II ấy, Đức giáo hoàng Phaolô VI đã nói: “Chúng tôi khuyến khích các bạn mở rộng con tim ra với thế giới, lắng nghe tiếng gọi của anh em mình, để phục vụ họ với tất cả nhiệt huyết của các bạn”.

Và hiệu triệu các bạn trẻ: “Hãy đấu tranh chống lại thói ích kỷ, đừng để cho bản năng bạo lực và hận thù tự do bộc lộ, đó là những thứ gây ra chiến tranh với biết bao đau thương. Hãy sống quảng đại, thanh khiết, tôn trọng và chân thành, và hãy nhiệt tâm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của những người đàn anh của các bạn”.

Thượng Hội đồng Giám mục Khoa Thường lệ thứ XV về Giới trẻ sẽ kéo dài đến 28/10/2018. ■

## **SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT**

thác vào Cha và dễ dàng đến với anh em. Theo Đức Giêsu là chấp nhận tay trắng, bắp bênh. Nhưng đừng quên theo Ngài cũng là trở nên giàu có. Không phải sự giàu có do ích kỷ giữ lại, nhưng là sự giàu có do mở ra trao hiến. Không phải sự giàu có do tìm kiếm chiếm đoạt, nhưng là sự giàu có đến như một quà tặng biếu không. Theo Ngài không phải chỉ là bỏ nhà cửa, ruộng vườn, bỏ những người thân yêu, bỏ đến cả mạng sống. Theo Ngài còn là được gấp trăm ngay từ đời này, và nhất là đời sống vĩnh cửu mai hậu. Khi Phêrô ra khỏi hồ Galilê, với nghề đánh cá, ông được biết những biển khơi mênh mông hơn nhiều. Khi Phêrô bỏ lại cha mẹ, vợ con, ông đứng đầu một cộng đoàn đông đảo là Hội Thánh. Chắc Têrêxa Hài Đồng không ngờ mình trở nên Thánh Sư. Chắc Têrêxa Calcutta không ngờ đám tang của mình sẽ có cả triệu người tham dự.

Theo Đức Giêsu, ta sẽ được lại cả những điều đã mất. Cái được quan trọng nhất là được Đức Giêsu (x. PI 3,8).

### **CẦU NGUYỆN**

Lạy Chúa Giêsu,  
giàu sang, danh vọng, khoái lạc  
là những điều hấp dẫn chúng con.  
Chúng trói buộc chúng con  
và không cho chúng con tự do  
ngược lên cao  
để sống cho những giá trị tốt đẹp  
hơn.

Xin giải thoát chúng con  
khỏi sự mê hoặc của kho tàng  
dưới đất,  
nhờ cảm nghiệm được phần nào  
sự phong phú của kho tàng trên  
trời.

Ước gì chúng con mau mắn và vui  
tươi  
bán tất cả những gì chúng con có,  
để mua được viên ngọc quý là  
Nước Trời.

Và ước gì chúng con không bao  
giờ quay lưng  
trước những lời mời gọi của Chúa,  
không bao giờ ngoảnh mặt  
để tránh cái nhìn yêu thương  
Chúa dành cho từng người  
trong chúng con. Amen. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

## **Giải Nobel Hòa bình năm 2018...**

cô trở thành đại sứ của Liên Hiệp Quốc vì nhân phẩm của các nạn nhân của nạn buôn người, vận động để các cuộc đàn áp chống người Yazidi phải coi là tội diệt chủng. Nhiệm vụ mới này cho cô có cơ hội gặp Đức giáo hoàng Phanxicô vào tháng Năm 2017, trong một buổi tiếp kiến chung.

Sau buổi gặp gỡ ấy, cô viết lại:

“Tôi may mắn được đến một trong những nơi yên bình nhất là Toà Thánh; ở đây tôi gặp Đức giáo hoàng Phanxicô vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần, ngày 3 tháng Năm 2017. Tôi cảm nhận sự bình an, hy vọng, lòng khoan dung và thương xót của Đức giáo hoàng khi được ngài tiếp đón thịnh tình. Điều làm tôi ngạc nhiên là Đức giáo hoàng biết tôi và việc tôi làm! Điều đó khiến tôi tin rằng ngài đã chúc lành cho sứ mạng của tôi.

Tôi cũng đã gặp Đức Tổng Giám mục Gallagher - Bộ trưởng Ngoại giao Toà Thánh và Bà Sally Axworthy - Đại sứ Anh tại Tòa Thánh,. Trong các cuộc gặp gỡ này, tôi xin họ giúp đỡ người Yazidi - vẫn còn bị quân IS vây hãm. Tôi nhìn nhận Vatican luôn trợ giúp người thiểu số, và đã bàn về một khu tự trị cho các dân tộc thiểu số ở Irak, nhấn mạnh tình hình hiện nay và những thách đố đối với các dân tộc thiểu số ở Irak và Syria, nhất là các nạn nhân và những người tản cư ở trong nước cũng như người di dân. Tôi cũng đã nói về chiến dịch quốc tế của mình nhằm đưa nhóm IS ra trước công lý cũng như về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các dân tộc thiểu số và về tương lai của họ”.

Trong cuốn tự truyện “Tôi sẽ là người cuối cùng”, Nadia Murad viết: “Bạn chẳng bao giờ quen được với việc kể lại câu chuyện của mình. Mỗi lần kể là bạn sống lại điều ấy”, nhưng “câu chuyện của tôi, được kể lại cách trung thực và giản dị, là vũ khí hiệu quả nhất mà tôi dùng để chiến đấu chống khủng bố, và tôi có ý định sử dụng vũ khí ấy cho đến khi những tội ác này được đưa ra công lý”, cô quả quyết.

**Denis Mukwege, con người dấn thân vì hòa bình ở Cộng hòa Dân chủ Congo**

Bác sĩ Denis Mukwege, mệnh danh là “người chữa bệnh cho các phụ nữ”, sống tại Bukavu, tỉnh lỵ của Nam Kivu ở phía đông Congo vào năm 1999. Chính tại đây ông đã thành lập Bệnh viện Panzi để giúp các phụ nữ được

hưởng điều kiện tốt nhất khi sinh con. Nhưng công việc của ông càng phát triển thì đất nước càng ngập chìm trong chiến tranh và bệnh viện nhanh chóng trở thành nơi đón nhận hàng ngàn phụ nữ là nạn nhân của các vụ hãm hiếp. Khi ấy, các vụ hãm hiếp hàng loạt được sử dụng như một loại vũ khí chiến tranh. Kinh hoàng vì tình trạng của các phụ nữ này – đôi khi họ còn rất trẻ, bị chấn thương tâm lý, có người bị chặt tay chân –, và bị sốc bởi nạn hiếp dâm gia tăng, có tổ chức và hệ thống, bác sĩ Mukwege quyết tâm mở cuộc đấu tranh vận động. Ông kêu gọi các nhà chức trách của đất nước ông và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới can thiệp đừng để thân xác của phụ nữ trở thành chiến trường. Vừa thương cảm về những hậu quả bi thảm của những vụ hãm hiếp ở trong nước – tàn phá gia đình, xã hội – ông vừa lao vào công việc chữa lành cho các phụ nữ.

Ngày nay, cuộc chiến đấu của ông không những để cứu chữa các phụ nữ mà còn ở cấp chính trị để khôi phục hòa bình cho Cộng hoà Dân chủ Congo. Ông nói rằng một bầu khí áp bức và nhiều nhương đang bao trùm quốc gia và gây ra sự khủng hoảng hiến pháp. Tháng Sáu vừa qua, ông kêu gọi người dân Congo “đấu tranh hòa bình” chống lại chế độ của Tổng thống Kabila. Hành động này khiến ông gặp nguy hiểm, và Denis Mukwege đã thoát khỏi nhiều vụ ám sát. Nhưng bất chấp những mối đe dọa, cùng với người vợ và năm người con, ông hoàn toàn không có ý định từ bỏ nhiệm vụ của mình. Giải thưởng Nobel này, một cách nào đó, nhằm tưởng thưởng lòng dũng cảm của ông. Bác sĩ Denis Mukwege từng nhận được nhiều giải thưởng: Giải thưởng Palme Olof và giải Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào năm 2008, giải thưởng Sakharov năm 2014. Tên của ông thường xuyên được đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

Ông Denis Mukwege và cô Nadia Murad sẽ chia sẻ giải Nobel bao gồm một giấy chứng nhận, một huy chương vàng và một ngân phiếu trị giá 9 triệu curon Thụy Điển (khoảng 863.000 euro). Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Oslo, Na Uy, vào ngày 10 tháng Mười Hai tới. ■

(Theo Vatican News, 5/10/2018)

## **Dự thính viên trẻ nhất tại Thượng Hội đồng Giám mục...**

đây là điều vẫn làm trước đây. Ông nói rằng ông không phản đối việc nêu tên, nhưng “đây không phải là một cuộc tranh luận”, và có thể cần trở sự thoải mái mà mọi người đang trao đổi, đó chính là tính công nghị. Ông lưu ý: “Sở dĩ làm như thế là để tôn trọng Thượng Hội đồng, suy tư của Thượng Hội đồng là suy tư chung”.

Sáng thứ Năm, có 25 Nghị phụ đã phát biểu, cùng với một người trẻ và Đức hồng y Sergio da Rocha, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng. Các Nghị phụ có 3 phút giữa các bài phát biểu để suy nghĩ riêng, điều này dường như đang tiến triển tốt.

**Giáo hội như một Gia đình & Gia đình vì Đức Tin**

Một số đề tài được quan tâm là: nhu cầu của người trẻ cần được lắng nghe; người trẻ bị loại trừ, bởi nhiều cách khác nhau, ở nhiều nơi trên thế giới; cách họ được đón nhận chứ không bị phân loại như thế nào.

Ông Paolo Ruffini nói: “Họ nhìn nhận rằng Giáo hội cần phải phục hồi ‘cương vị làm cha’ của mình, để được coi là một gia đình”.

Hai đề tài “Gia đình là nơi thông truyền đức tin” và “Giáo hội cùng với các gia đình thực thi việc thông truyền đức tin” cũng được thảo luận, liên hệ trong mối tương quan giữa các thế hệ và tương quan với ông bà.

Ngoài ra, cũng có nhiều cuộc bàn luận về tính ngôn sứ và tương lai của người trẻ, về việc họ biết cách nhìn tương lai ra sao, và vì thế các Nghị phụ đã ghi nhận sự cần thiết phải lắng nghe họ.

Cuối cùng, vị Bộ trưởng cho biết Thượng Hội đồng đã bàn về tính khả tín của Giáo hội, với các bài phát biểu nói đến việc “Giáo hội cầu xin được tha thứ”. Ông lưu ý rằng tất nhiên điều này gồm cả những lạm dụng, nhưng không chỉ có thể; Giáo hội phải luôn luôn xin tha thứ. Ông nhấn mạnh: “Điều này đã được bàn thảo và sẽ tiếp tục được thảo luận trong những ngày tới”. ■

(Zenit, 4/10/2018)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam  
tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.com](http://hdgmvietnam.com),  
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang  
[hdgmvietnam.com](http://hdgmvietnam.com) theo dạng pdf**