



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 10-6-2018

Chúa nhật 10 Thường niên

Đây là mẹ tôi

LỜI CHÚA: Mc 3,20-35

Hôm ấy, Đức Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thể quỷ vương mà trừ quỷ.

Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được?” Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. “Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ đã nói “ông ấy bị thần ô uế ám.

Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm

(xem tiếp trang 2)

**Những ngày Đại Hội Gia Đình Trẻ
tại Tổng giáo phận Huế (01-03.6.2018)**



TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ – Trong nhịp sống Năm Mục vụ Gia đình “*Đồng hành cùng các Gia Đình Trẻ*”, đồng thời nhân kỷ niệm 50 năm ban hành Thông điệp *Humanae Vitae*, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phối hợp với các giáo phận, tổ chức Đại hội Gia đình trẻ từ ngày 01–03.6.2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Huế, với chủ đề: “*Đồng hành cùng Gia đình trẻ*”, đã quy tụ các gia đình từ 18/26 giáo phận về tham dự. Tham dự Đại

hội có Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Ủy ban và 30 linh mục thuộc nhiều giáo phận.

Ngoài những đôi vợ chồng đi với nhau họ còn mang theo cả con cái của mình, từ những em bé còn bồng trên tay cho đến những em có thể đứng trước Đại hội chia sẻ chứng từ.

Qua 3 ngày gặp gỡ với 5 đề tài chia sẻ:

- Yêu nhau, mãi còn yêu và thêm yêu
- Vài nét về Thông điệp *Humanae Vitae* nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thông điệp
- Bảo vệ sự sống trong cách nhìn mới hôm nay
- Gia Đình Trẻ và giáo dục con cái
- Thực hành nghệ thuật yêu thương,

(xem tiếp trang 2)

**Đức Tổng giám mục Ladaria nhắc lại:
Bí tích Truyền chức thánh chỉ dành cho nam giới**

VATICAN – Trong một bài viết dài đăng trên nhật báo L’Osservatore Romano hôm thứ Tư 30/5/2018, Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, đã nhắc lại “tính dứt khoát của giáo lý về *Ordinatio Sacerdotalis* (chức linh mục)” - Thư của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II năm 1994 tái khẳng định rằng chức linh mục được dành riêng cho nam giới.

Đức Tổng giám mục Ladaria nhắc lại: Giáo hội “không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng “quyết định này của Chúa” không bao hàm “bất kỳ sự lệ thuộc nào” của người nữ vào người nam.

Vị Bộ trưởng sẽ được Đức Thánh Cha trao mũ hồng y vào ngày 28 tháng Sáu sắp tới cho biết, ngài “quan ngại sâu sắc khi thấy tại một số quốc gia có những phát biểu gây nghi ngờ về tính dứt khoát của điểm giáo lý này”.



Sự hiểu lầm nghiêm trọng của các tín hữu

Đức Tổng giám mục Ladaria lấy làm tiếc rằng “Người ta lập luận rằng điểm giáo lý ấy đã không được công bố *ex cathedra* (từ thượng toà - do quyền tối cao) và vì thế một vị giáo hoàng hay một Công đồng trong tương lai có thể đảo ngược điểm giáo lý ấy. Khi gieo rắc những nghi ngờ này, người ta gây ra một sự hiểu lầm nghiêm trọng nơi các tín hữu, không

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thì hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

SUY NIỆM

Các thân nhân của Đức Giêsu nghĩ Ngài bị mất trí, vì họ nghe tin Ngài và các môn đệ làm việc nhiều đến nỗi không có giờ ăn. Các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì kết luận rằng Ngài đã thông đồng với tướng quỷ để trừ quỷ. Còn đám đông dân chúng lại ngồi nghe Ngài giảng trong nhà. Hơn ai hết, họ biết Đức Giêsu là ai.

Chính lúc ấy mẹ và anh em của Ngài đến và đứng ngoài. Họ không vào được, có thể vì đám đông ngồi chật cứng. Nhưng họ đã nhờ người nhắn với Đức Giêsu. “Mẹ Thầy và anh em Thầy đang ở ngoài, tìm gặp Thầy đó.” Rất cuộc chắc ai cũng biết là Thầy có người thân đến thăm. Người ta tưởng Ngài sẽ bỏ dở bài giảng để ra ngay gặp họ. Nhưng Đức Giêsu lại muốn dùng cơ hội này để nói với đám đông đang ngồi nghe một điều quan trọng. Ngài đặt cho họ một câu hỏi tưởng như vô nghĩa: “Ai là mẹ tôi và là anh em tôi?” Dĩ nhiên là những người đang đứng ngoài kia rồi. Nhưng không, Ngài đảo mắt nhìn những người đang ngồi, và nói với họ: “Đây là mẹ tôi và anh em tôi.” Với lời khẳng định này, Đức Giêsu loan báo về gia đình mới của Ngài.

Có những người thân yêu cùng máu mủ đứng ngoài kia. Có một gia đình mới đang ngồi trong này. Đức Giêsu không coi thường hay loại bỏ gia đình ruột thịt. Nhưng Ngài cho thấy Ngài còn có một gia đình lớn hơn nhiều, một gia đình gồm những người rất khác nhau về nhiều mặt, nhưng lại có một mẫu số chung, một điểm giống nhau, đó là cùng muốn thi hành ý Thiên Chúa trong cuộc sống. Đức Giêsu đã rời bỏ gia đình để lên đường loan báo Tin Mừng. Và Ngài cũng đã mời gọi các môn đệ của mình như thế. Đức Giêsu để lại người mẹ, Phêrô để lại người vợ,

(xem tiếp trang 3)

Những ngày Đại Hội Gia Đình Trẻ...

Đại hội đã giúp các gia đình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, những hiểu biết mới trong cách nuôi dạy con cái và nuôi dưỡng tình yêu gia đình theo giáo huấn của Hội Thánh.

Và để làm rõ nội dung chia sẻ, các gia đình đã cùng nhau trải nghiệm qua những chứng từ và hoạt động sống động như:

- Cha mẹ, con cái cùng đồng hành
- Chứng từ bảo vệ sự sống
- Chứng từ sống yêu thương của nhóm *Focolare*

Có lẽ, những giờ phút sôi nổi nhất là các cuộc hội thảo, họp nhóm, chia sẻ chứng từ của từng gia đình... những lúc đó, họ trao nhau ánh mắt đong đầy yêu thương, nụ cười triu mến, cái ôm chân thành và cả cái nắm tay ngày nào đó cùng nhau đứng trước mặt Hội Thánh... những điều đó đã tạo nên bầu khí đầy ấp niềm vui và hạnh phúc mà có lẽ nhiều lúc trong cuộc sống họ đã để lạc trôi theo công việc, theo những lo toan giữa bộn bề cuộc sống.

Những ngày Đại hội là dịp để các cặp vợ chồng hâm nóng lại tình yêu, nhìn lại đức tin của đời sống gia đình, tiếp xúc với những giáo huấn của Hội Thánh, được thấy những thao thức của Hội Thánh dành cho đời sống gia đình.

Mọi người sống chung với nhau như một gia đình, người từ hướng Bắc, người từ hướng Nam, người miền đồng bằng, người vùng sơn cước, người kinh, người sắc tộc... không phân biệt giọng nói, vùng miền, giàu nghèo... bằng tất cả lòng nhiệt thành, họ đã quy tụ trong cùng một ngôi nhà chung, cùng nhau gắn kết tình huynh đệ, sự cảm thông và chia sẻ những cảm nghiệm trong đời sống gia đình.

Đặc biệt, trong giờ chia sẻ của anh Toàn Thiện và chị Diệu Anh nói về “kỹ thuật” giáo dục con cái, cách riêng về việc sửa lỗi, ngay số 269 của Tông huấn *Amoris Laetitia* của Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh “Việc sửa lỗi sẽ là một kích hoạt khi cùng một lúc cha mẹ đánh giá cao và nhìn nhận những nỗ lực của con trẻ, còn con trẻ thì nhận ra cha mẹ vẫn tin tưởng kiên nhẫn với nó...” (Ep 6,4; x. Cl 3,21).

Cùng với nỗ lực của các gia đình là sự đồng hành của quý cha trong ba ngày đại hội cho thấy trách nhiệm và bổn phận mà Chúa đã trao phó

nơi quý cha cũng như những bản khoán, thao thức mà quý cha ưu tư cho đời sống gia đình. Như lời của Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI mà ngày 19/10 sắp tới sẽ được tôn phong lên bậc hiển thánh, đã khuyên bảo cả linh mục trong Thông điệp *Humanae Vitae* hãy “thăng thấn trình bày nền giáo huấn của Giáo hội liên quan đến hôn nhân” và “nêu gương chứng tỏ mình hoàn toàn chấp nhận, trong tâm trí cũng như bên ngoài, lời chỉ dẫn của Huấn quyền”, xác tín về sự cần thiết của việc làm chứng này cho sự hiệp nhất của dân Chúa và cho lương tâm được yên ổn, và ý thức rằng “Chúa Thánh Thần, vì không những Người chỉ soi sáng Huấn quyền trong công tác trình bày Giáo lý, mà đồng thời cũng soi sáng nội tâm người Kitô hữu để giúp họ sốt sắng chấp nhận giáo lý đó” (số 28-29); và Ngài còn khuyến khích các Giám mục hãy làm việc bằng cả nhiệt tâm, với sự giúp đỡ của các linh mục, để giữ được sự toàn vẹn và thánh thiện của hôn nhân (số 30).

Ba ngày diễn ra Đại hội, mỗi ngày đều có một Thánh lễ như là cao điểm của ngày sống:

– Ngày thứ nhất (01.6.2018), vào lúc 16g30, Thánh lễ Khai mạc (Lễ Chúa Thánh Thần) tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri chủ tế và chia sẻ Lời Chúa. Trong bài chia sẻ, ý lực chính của Ngài muốn nhắn gửi đến cộng đoàn tham dự, chính là Tình Yêu như ngọn lửa và mong sao nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên trong gia đình, và trở nên như ngọn đèn chiếu soi cho cả xã hội và Giáo hội.

– Ngày thứ hai (02.6.2018), vào lúc 10g45, Thánh lễ cầu cho các gia đình được cử hành tại Trung tâm Mục vụ TGP Huế, nơi tổ chức Đại hội, sau khi nghe thuyết trình và hội thảo về Sự Sống Con Người, nhân kỷ niệm 50 năm ban hành Thông điệp *Humanae Vitae* của Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI. Thánh lễ này do Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ tế và chia sẻ về ý nghĩa của những cách xưng hô giữa vợ chồng như “nhà tôi” hay là gọi nhau “mình ơi”, nghe thật là dễ thương và có thể diễn tả được mọi khía cạnh của tình yêu. Rồi kết quả của tình yêu là sự sống của con cái.

– Bước sang ngày thứ ba của Đại hội (03.6.2018), mọi người di chuyển từ Trung tâm Mục vụ TGP Huế ra Linh

(xem tiếp trang 3)

Đức Tổng giám mục Ladaria...

chỉ về bí tích Truyền chức thánh vốn thuộc về kho tàng đức Tin của Giáo hội, mà còn cả về huấn quyền thông thường có thể dạy giáo lý Công giáo một cách bất khả ngộ (không thể sai lầm)”.

Đức Tổng giám mục Ladaria nhấn mạnh: “Điều quan trọng là nhắc lại rằng ơn bất khả ngộ không chỉ liên quan đến các tuyên bố long trọng của một Công đồng hay của Đức giáo hoàng khi ngài công bố *ex cathedra*, mà còn là giáo huấn thông thường và phổ quát của các giám mục trên khắp thế giới, khi các ngài giảng dạy giáo lý Công giáo - trong sự hiệp thông giữa các ngài và với Đức giáo hoàng, được coi là có tính quyết định”.

Không có sự lệ thuộc

Như thế vị Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng “Giáo hội nhìn nhận rằng việc không được truyền chức cho

phụ nữ thuộc về ‘bản chất của bí tích Truyền chức thánh’ mà “Giáo hội không có quyền thay đổi (...) bởi vì chính khởi đi từ các bí tích do Chúa Kitô thiết lập, mà Giáo hội được khai sinh”.

“Đây không chỉ là vấn đề kỹ luật, mà còn thuộc lĩnh vực giáo lý, liên quan đến cơ cấu các bí tích”, ngài nhấn mạnh.

Tuy nhiên Đức Tổng giám mục Ladaria nhấn mạnh rằng “sự khác biệt về chức năng giữa người nam và người nữ không bao hàm sự lệ thuộc, nhưng để làm phong phú lẫn nhau”.

Đã từng được Đức giáo hoàng Phanxicô nhắc lại

Và Đức Tổng giám mục Ladaria mời gọi “đào sâu và ngày càng phát huy vai trò cụ thể của phụ nữ trong Giáo hội” để “nhờ đó soi sáng nền văn hóa của chúng ta, một nền văn hoá khó hiểu được ý nghĩa và điều tốt đẹp của sự khác biệt giữa người nam

(xem tiếp trang 4)

Những ngày Đại Hội Gia Đình Trẻ...

địa La Vang. Tại đây, lúc 10g00 cùng ngày, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự Thánh lễ Bế mạc Đại hội, và ngài đã chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn phụng vụ từ khắp nơi về bên Mẹ La Vang cùng tham dự lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu. Sau bài Tin Mừng kể lại việc Chúa sai các Tông đồ đi tìm chỗ để ăn Lễ Vượt qua, như một bữa tiệc ly, Đức cha Luy đã diễn giải cho cộng đoàn về bữa tiệc ấy như Thánh lễ đầu tiên của Hội Thánh. Một bữa tiệc không chỉ với bánh không men, thịt chiên cừ và rượu nho, nhưng qua đó Chúa Giêsu đã biến thành Thịt và Máu của Người để nuôi sống chúng ta. Điều đó chúng ta có thể suy luận khi chúng ta dùng lương thực hằng ngày thì lương thực đó nuôi dưỡng thân xác chúng ta. Cũng vậy, Chúa Giêsu với quyền năng của Người biến chính Mình Người cho chúng ta được sống. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết trở nên cơm bánh nuôi dưỡng những người chung quanh, nhất là những người đang sống bên cạnh và đang cần đến chúng ta trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Sau Thánh Lễ, mọi người tập trung trước Linh đài Đức Mẹ, cùng chụp chung tấm hình lưu niệm và dâng lên Mẹ lời tạ ơn của các gia đình và hẹn ngày gặp lại.

Qua những ngày tham dự Đại hội gia

đình trẻ, những gì còn đọng lại trong suy nghĩ của các anh chị gia đình trẻ chính là cách nuôi dạy con cái, chị Maria Đặng Thị Mỹ, đến từ giáo phận Hưng Hóa sau khi học hỏi qua các đề tài, chị nhận thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót trong cách dạy dỗ con cái. Cũng như anh Phanxicô Nguyễn Trung Chánh cùng vợ là chị Maria Nguyễn Thị Hoàng Oanh, đến từ Giáo phận Phú Cường, qua các đề tài chia sẻ, họ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Anh Phêrô Trương Ngọc Lân và vợ là chị Maria Đoàn Thị Hoài Thu, đến từ giáo phận Đà Nẵng, chuẩn bị mừng 25 năm thành hôn sắp tới đã nói lên tâm tình tâm đắc nhất là qua chương trình giáo dục con cái, họ cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót khi dạy dỗ con cái và họ hy vọng rằng sau khi học hỏi sẽ đem về thay đổi cách giáo dục con cái. Và qua ba ngày Đại hội họ có cơ hội nghiệm lại đời sống gia đình, những ngày qua họ đã dành cho nhau những cử chỉ yêu thương, ánh mắt quan tâm mà từ lâu mãi lo lắng công ăn việc làm, bận rộn với cuộc sống mà quên mất.

Những ngày Đại hội Gia đình trẻ đã khép lại nhưng với những gì mà các gia đình đã lĩnh hội được, sẽ là hành trang để các gia đình áp dụng vào đời sống của gia đình mình trong cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. ■

(Nguồn: Tổng giáo phận Huế)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Gioan và Giacôbê để lại người cha. Tương quan gia đình ruột thịt là điều cao quý thiêng liêng. Nhưng nó lại không được trở nên một cản trở cho sứ vụ.

Đức Giêsu đã khai mở một đại gia đình mới cho mọi người: “Bất cứ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa người ấy là mẹ tôi, là anh em và chị em tôi.” Khi thực thi ý Thiên Chúa muốn, người ta trở nên có họ với Đức Giêsu. Người kitô hữu chúng ta vui sướng được thuộc về gia đình này, có người Mẹ là Đức Maria suốt đời tin trung sống ý Chúa, có Đức Giêsu là Anh Trưởng, người Con luôn sống đẹp lòng Cha, và có bao anh chị em khác đã dám đặt ý Chúa lên trên mạng sống.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
những hạt cải Chúa gieo vãi cách nay hai ngàn năm nay đã trở thành cây cao cho chim trời rủ nhau trú ngụ. Nhúm men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột, đã làm bột dậy lên, để trở nên tấm bánh thơm ngon cho thế giới.

Sau hai mươi thế kỷ, các môn đệ Chúa không còn là nhóm Mười Hai bé nhỏ. Hôm nay, các kitô hữu chiếm gần một phần ba, người công giáo chiếm hơn một phần sáu dân số thế giới. Chúng con được mời gọi xây dựng Nước Chúa trên trần gian, cho đến khi tất cả mọi người nhận biết và tin yêu Chúa.

Xin cho chúng con đừng mặc cảm vì người công giáo chỉ là thiểu số trên quê hương Việt Nam, nhưng xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ.

Hôm nay chúng con phải tiếp tục làm việc như Chúa, gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng, trở nên chất xúc tác để biến đổi môi trường mình sống. Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ thành công vì tin Chúa vẫn cần cù làm việc với chúng con. Amen. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Phái đoàn Tin Lành Luther Đức

VATICAN – Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo và Tin Lành Luther khởi sự công trình đại kết bằng việc cầu nguyện, cộng tác trong các công tác bác ái và tiếp tục hành trình đại kết.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4-6-2018 dành cho phái đoàn Tin Lành Luther ở Đức do Đức Giám mục Ulrich hướng dẫn. Trong đoàn cũng có đại diện của Liên hiệp Tin Lành Luther thế giới và Giáo hội Tin Lành Luther hiệp nhất ở Đức.

Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì những thành quả đã đạt được trên con đường đối thoại đại kết giữa hai khối Giáo hội, đặc biệt là cuộc gặp gỡ và kỷ niệm chung 500 năm cuộc Cải cách của Luther hồi năm 2016. Ngài nhận xét rằng “càng ngày chúng ta càng cảm thấy ước muốn và cần các cuộc gặp gỡ như vậy, như các buổi cầu nguyện và gặp gỡ đại kết chứng tỏ... Chúng ta đừng quên khởi hành từ kinh nguyện, vì không phải những dự án phạm nhân chỉ đường cho chúng ta, nhưng là Chúa Thánh Linh. Chỉ có Chúa mở đường và soi sáng những bước đường cần thực hiện. Thánh Thần tình yêu chỉ thúc đẩy chúng ta trên những con đường bác ái”.

Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng: “Trong tư cách là Kitô hữu, các tín hữu Công giáo và Luther được kêu gọi trước tiên yêu thương nhau nồng nhiệt, thành tâm, vì chúng ta được tái sinh nhờ Lời hằng sống và vĩnh cửu của Thiên Chúa” (1 Pr 1, 22-23). Chúng ta cũng được kêu gọi cùng nhau xoa dịu những lầm than của những người túng thiếu và những người bị bách hại. Những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta bị áp bức vì niềm tin nơi Chúa Giêsu cũng là một lời tha thiết mời gọi đạt tới một sự hiệp nhất ngày càng cụ thể và hữu hình giữa chúng ta với nhau”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công giáo và Tin Lành Luther tiếp tục tiến bước với nhau trong kiên nhẫn, dưới cái nhìn của Chúa. Một số đề tài như Giáo hội, Thánh Thể, thừa tác vụ của Giáo hội đáng được suy tư chính xác và chung với nhau. Phong trào đại kết không đòi chúng

Đức Tổng Giám mục Hoser được bổ nhiệm làm Phái viên Toà thánh tại giáo xứ Mě Du (Medjugorje)

MEDJUGORJE – Hôm thứ Năm 31/5/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Hendryk Hoser, nguyên Tổng giám mục Warszawa-Praga (Ba Lan), làm “Phái viên đặc biệt của Toà thánh tại giáo xứ Medjugorje (Mě Du)” ở Bosnia Herzegovina, vô thời hạn và theo sự xếp đặt của Toà thánh (*ad nutum Sanctae Sedis*).

Thông cáo của Toà thánh giải thích “Đây là một sứ mạng hoàn toàn mang tính mục vụ, nối tiếp sứ mạng Đặc sứ Toà thánh tại giáo xứ Mě Du đã được uỷ thác cho Đức Tổng giám mục Hoser ngày 11 tháng Hai năm 2017 mà ngài đã hoàn thành trong những tháng vừa qua”.

Như thế nhiệm vụ của Đức Tổng giám mục Hoser không phải là công bố tính xác thực của những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra tại ngôi làng nhỏ bé này ở Bosnia.

Liên quan đến những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra, một bản tường trình được đệ trình lên Đức Thánh Cha hồi tháng Năm vừa qua đã dẫn đến một phán quyết tích cực về các cuộc hiện ra đầu tiên - nhưng đồng thời cũng nêu ra những nghi ngờ mạnh mẽ về việc hiện tượng này vẫn tiếp tục. Đó là điều chính Đức Thánh Cha đã khẳng định trên chuyến máy bay trở về từ Fatima (Bồ Đào Nha) hồi tháng Năm năm ngoái.

Đức Thánh Cha đã nói: “Về những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra hiện nay, cuộc điều tra đưa đến những nghi ngờ. Chính tôi cũng thấy khó chịu: tôi thích Đức Maria là một người mẹ hơn là một bà trưởng phòng ngày nào cũng gửi tin nhắn. Người phụ nữ này không phải là mẹ của Chúa Giêsu.”

Tuy thừa nhận đây chỉ là “ý kiến cá nhân”, nhưng Đức Thánh Cha cho rằng “những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra này không có nhiều giá trị như các cuộc hiện ra đầu tiên”.

“Chúng ta không thể phủ nhận thực tế thiêng liêng và mục vụ này”

ta phải là những người ưu tú, nhưng cần làm sao để nhiều anh chị em trong đức tin được can dự vào như những cộng đồng môn đệ cầu nguyện, yêu thương và loan báo”. ■

(Rei 4-6-2018)



Cuối cùng, về “thực tế thiêng liêng và mục vụ này”, Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận “có nhiều người đã đến đó và hoán cải, nhiều người đã gặp Chúa và thay đổi đời sống”.

“Chúng ta không thể phủ nhận thực tế thiêng liêng và mục vụ này”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, và nhắc lại rằng Đức giám mục Hoser được phái đến “để xem xét hoạt động mục vụ này diễn ra như thế nào”. Và Đức Thánh Cha quả quyết: “Sau đó, chúng tôi mới đưa ra quyết định”.

Ngoài ra, thông cáo của Vatican cũng xác định rằng sứ vụ mới được uỷ thác cho Đức Tổng giám mục Hoser - người sẽ đến sống ở Mě Du, “nhằm mục đích bảo đảm luôn có sự đồng hành thường trực với cộng đoàn giáo xứ Mě Du và các tín hữu đến hành hương, là những người cần được quan tâm cách đặc biệt”. ■

(Theo La Croix, 31/5/2018)

Đức Tổng giám mục Ladaria...

và người nữ; sự khác biệt này cũng tác động đến nhiệm vụ hỗ trợ của họ trong xã hội”.

Trong Tông huấn *Evangelii Gaudium*, Đức giáo hoàng Phanxicô đã tái khẳng định rằng “chức linh mục là dành cho nam giới, như dấu chỉ của Chúa Kitô Phu Quân hiện mình trong Thánh Thể”; khẳng định này không cho phép bàn cãi nữa.

Và trong cuộc họp báo trên máy bay từ Thụy Điển trở về Vatican ngày 1 tháng 11 năm 2016, Đức giáo hoàng Phanxicô còn nói: “Về vấn đề truyền chức cho phụ nữ trong Giáo hội Công giáo, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã có lời phát biểu cuối cùng và rõ ràng, và điều đó vẫn còn giá trị”. ■

(La Croix, 30/5/2018)